

Het Huisgezin

Nieuwsbrief

november 2016



Voorwoord

In de laatste nieuwsbrief waren we druk bezig met het werven van fondsen voor de aankoop van een boerderij huisgezin Smaling. Er is hard gewerkt, gemaild en gesproken. De financiering voor de aankoop van de boerderij in De Tike is intussen rond. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de verbouw al van start gegaan. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe Pieter en Annemarie de afgelopen maanden hebben beleefd. Met jaloezie kan ik soms naar hen kijken. Niet vanwege de mooie boerderij die ze binnenkort mogen betrekken, maar om het duidelijke plan dat God met hen voor ogen heeft. Wat een bevestiging, dat de boerderij nu aangekocht is!

Maar er moet nog veel gebeuren. Hulp van veel mensen is nodig voordat Het Huisgezin zijn intrek kan nemen in de boerderij in De Tike. Daarom doen we een beroep op u! Het werk dat gebeuren moet, varieert van schilderen, behangplakken en schoonmaken tot het in- en uit elkaar halen van kasten. Als u helpen kunt en wilt, neem dan contact op!

Meehelpen is niet zonder gevaar, u raakt namelijk zeker weten nog meer betrokken bij het prachtige werk van Pieter en Annemarie.

Opgave graag via dit mailadres: vrijwilligers@hethuisgezin.nl

Namens het bestuur van stichting Het Huisgezin,
Aafke Winkelman

Hartverwarmend!

Wat gaat de tijd snel! Als we zien naar de periode die achter ons ligt, zijn we ontroerd en stil. Wat geweldig hoe er is bijgedragen aan het project in De Tike. Hartverwarmend! Eerlijk is eerlijk: het was een mooie, maar zeker ook spannende tijd. Zoals het nu alweer herfst is, gaan er bij ons ook verschillende seizoenen voorbij. Soms stormt het en vliegt het ons aan: hoe komt het allemaal? Aan de andere kant is er de zonnige kant, want wat is het geweldig hoe het allemaal gaat! God opent deuren die wij menselijk gezien nooit bedacht hebben. Wat hebben we een grote God! Dit ervaren we echt door het hele proces heen.

We zien erg uit naar de nieuwe uitdaging, de nieuwe locatie met alle mogelijkheden en ruimte. We gaan zien wat God van plan is op de locatie in De Tike. Wij willen volgen, samen met alle mensen die rondom ons staan. Zodat we met elkaar een huisgezin mogen zijn voor mensen die dit niet hebben.

Met Kerst verhuizen

In maart vertelden we u in de nieuwsbrief dat we een boerderij op het oog hadden en dat er veel geld nodig was. Nu kunnen we u vertellen - als u het nog niet wist - dat het geld er is en dat we op 30 september de sleutel hebben gekregen van ons nieuwe onderkomen. Dit betekent dat er op de oproep om bij te dragen of te lenen, geweldig is gereageerd: door particulieren, door bedrijven en door kerken. We ervaren het echt als een wonder van God dat al het geld er is: ruim €700.000. In het najaar worden acht slaapkamers en sani-



tair gerealiseerd op de bovenverdieping. De andere woon- en slaapkamers worden voorzien van het nodige schilderwerk. Al met al ligt er een intensieve, maar bijzondere tijd voor ons. Rond de Kerst hopen we van Opeinde naar De Tike te verhuizen en vanaf januari staan we open om nieuwe kinderen en tienermoeders een thuis te geven.

Vakantietijd

Als u leest over de drukte van verhuizing en verbouwing, vraagt u zich misschien af: hoe gaat het met het gezin? Een terechte vraag, want het gaat allemaal om hen. Met de kinderen gaat het goed! Iedereen ontwikkelt zich op zijn of haar manier. De een heeft zijn zwemdiploma gehaald, terwijl de ander geniet van de muzieklles. Er gebeuren mooie dingen in het gezin! Twee kinderen zijn de afgelopen periode naar een kamp geweest, waar ze het erg leuk hadden. Het is mooi dat we ze dit kunnen bieden. Echt super.

We leven kortom in mooie tijden! We ervaren Gods zorg voor de kinderen, voor onszelf en voor de toekomst van Het Huisgezin. Fijn dat u meeleeft: in woord, daad & gebed. Het betekent veel voor ons!

Hartelijke groet,

Pieter & Annemarie Smaling

Even een ervaring met u delen...

Door Leontine van Dijk in Rijnsburg

Pieter Smaling op mijn voicemail. Plus een appje: of ik hem even kan bellen. Ik kijk nog eens goed, ik moet me vast vergissen. Een berichtje van een van zijn broers kan ik me nog voorstellen, die zie ik vrijwel wekelijks omdat we naar dezelfde gemeente gaan. Maar Pieter? Hoe lang heb ik hem niet gezien? Het laatst op het kinderkamp van onze gemeente bedenk ik: zo'n 24 jaar geleden. Pieter moet nog een guppie zijn geweest, maar in mijn herinnering was hij een supercoole leider die 's nachts de kinderen de stuipen op het lijf joeg. En nu moet ik hem bellen...? Mijn nieuwsgierigheid is gewekt.

Pieter vertelt over Het Huisgezin en de droom die ze de afgelopen maanden op hun hart hebben gekregen: een nieuwe locatie. En of ik hun kan helpen met de PR in Rijnsburg, het dorp waar ze beiden vandaan komen. Hun enthousiasme inspireert mij. Ook hun onwrikbare vertrouwen in de goede uitkomst intrigeert me. Wat een weg bewandelen deze mensen met God!

In de weken daarna, terwijl ik Pieter en Annemarie mag interviewen en hen wat vaker spreek, houdt dit mij bezig. Waarom is Gods hand zo duidelijk aanwezig in hun leven? Waarom zijn zij getuige van wonderen, zowel op praktisch vlak als in de levens van de kinderen die ze onder hun hoede hebben gekregen? Waarom ken ik God zo weinig op die manier?

Het antwoord is even logisch als confronterend: omdat ik niet als zij op het water durf te lopen. Omdat ik niet op zo'n ma-

nier afhankelijk van God durf te zijn. Wil ik een duidelijke roeping ervaren voor mijn leven? Dan zal ik eerst de bereidheid moeten vinden om God overal te volgen, ook - laat ik het als Rijnsburgse maar eerlijk zeggen - naar Friesland. Als ik wil dat God in mijn leven op net zo'n wonderlijke manier voorziet in mijn financiële nood, dan zal ik stappen in geloof moeten durven maken. Bereid moeten zijn om dingen op te offeren die belangrijk voor me zijn: vakanties, nieuwe kleren, eten waar ik trek in heb. Misschien vind ik het lastigste nog wel om het veilige gevoel op te geven dat ik mijn zaken financieel op orde heb. Hoe moeilijk is dat? De rijke jongeling zou het vast met me eens zijn geweest.

Ik heb Pieter en Annemarie leren kennen als mensen die deze dingen minder belangrijk zijn gaan vinden dan hun roeping. Voor mij een leermoment, een voorbeeld om na te volgen. Met dit lied op mijn lippen (Opwekking 789):

*Geest van God leer mij
te gaan over de golven
in vertrouwen u te volgen
te gaan waar u mij heen leidt
Leid me verder dan mijn
voeten kunnen dragen
ik vertrouw op uw genade
want ik ben in uw nabijheid*



Praktische hulp broodnodig!

Zoals u hebt gelezen in deze nieuwsbrief, is de verbouwing al gaande en ligt er een hoop kluswerk te wachten. Bent u handig, wilt u verven, of schoonmaken, laat het ons weten! Fijn als u een bijdrage kunt leveren. Misschien kent u mensen of bedrijven die zich belangeloos willen inzetten?

Neem ook dan contact met ons op, via: smaling@hethuisgezin.nl of vrijwilligers@hethuisgezin.nl.

Bellen kan uiteraard ook: 0512-371631 (familie Smaling).

'Elk kind heeft het recht om kind te zijn'



Info over stichting Het Huisgezin

Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting: Het Huisgezin. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk. Om het werk van Het Huisgezin bekendheid te geven publiceert de stichting tweemaal per jaar een Nieuwsbrief, die in druk wordt verspreid en op onze website is te downloaden.

Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een stevig financiële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en Annemarie aangewezen op de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt. Dit is echter zeer beperkt en biedt onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om het werk als gast- en opvanggezin te doen met de idealen die zij hebben. De stichting heeft een ANBI-status: giften die bestemd zijn voor het werk van Pieter en Annemarie zijn aftrekbaar bij de fiscus.

'Ja, ik wil Het Huisgezin steunen!'

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel graag! Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laat ons dit weten via: secretariaat@hethuisgezin.nl of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl

Daar kunt u zich ook vrijwillig abonneren op de nieuwsbrief.

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage te geven aan Het Huisgezin op:

IBAN NL54INGB0005334048
t.n.v Stichting Het Huisgezin.

